

Dames en Heren, verzamel in Uw memorie

Al wat ge weet van de Algemene Historie  
Want het onderwerp waaraan deze voordracht is gewijd  
is Julius Caesar en zijn tijd.

Julius werd hoogstwaarschijnlijk geboren,  
met twee ogen ~~één~~ neus, één mond en twee oren  
maar, daar ik hem niet persoonlijk heb gekend,  
is dit al wat ik weet van zijn signalement.

Wie zijn vader was heeft de wereld vergeten  
niemand weet of Jan, Piet of wellicht ook Julius van zijn voornaam heette  
Er zijn boze tongen, die beweren, dat  
hij nooit een vader heeft gehad.

Toen hij geboren werd zei zijn moeder niet veel,  
maar ze bracht hem groot met de flis en Molenaars kindermeel  
En de kleine Julius groeide als kool,

Toen hij 6 jaar werd moest hij naar school  
en elke dag kwam hij met een gat in zijn buis,  
of, zoals men toen zeide, zijn toga thuis.

Hij bleef er volgens de leerplichtwet aldaar  
tot aan het einde van zijn 14 de jaar

Toen hij dan op school zijn ~~toga~~ had versleten,  
het meervoud van toga is togae moet u weten.

Vroeg zijn moeder hem, als een verstandige vrouw  
wat hij wel in de maatschappij worden wou.

En de kleine Julius antwoordde fier,  
Ik wil keizer worden, of tramkoetsier

Maar . omdat ij die jaren

De trams nog niet uitgevonden waren

Die kwamen pas vele eeuwen later in orde,

Zou hij dan in vredesnaam maar Keizer worden.

Zo ging hij in dienst bij de Romeinse weerbaarheid,  
en door moed en beleid werd hij korporaal, adjudant en tenslotte generaal.  
Hij werd er op uitgestuurd, om een landje te veroveren  
hiet vrij dicht in de buurt.

Hij kwam, na lang zwerven en zwieren,  
in Holland waar woonden toen de Batavieren

Hij kwam waar nu de stad Tiel is,

en vroeger naar een zekere Claudius Civilis

Die was daar opperhoofd, zoveel als koning,

Een kleine jongen wees hem de woning.

Tielse straatweg 37 a drie maal bellen.

Julius erheen, en op het schellen

Keek Claudius uit het raam, zag wie het was  
en schoot meteen in zijn geklede jas.

Hij zei, " Vrouw daar is een meneer uit Rome,  
Doe open en laat die man maar boven komen.

Toen Julius zich voor het opperhoofd boog, sprak hij +  
Goede morgen Heer Claudius, wa woont U hiet hoog.

En Claudius zei dat hij daar zat

omdat hij zoveel last van hoog water had.

Waarop Julius zei +" Je moet je voor mij niet generen,  
en als je er last van krijgt, je maar gauw absenteren.

Maar dat was natuurlijk een verkeerd *Apropos*

Want Claudius bedoelde het helemaal niet zo.

Enfin , na wat praten werd besloten,  
Batavieren en Romeinen werden bondgenoten.  
t Contract werd gemaakt en met een haneveer gepend,  
op een zegeltje van 37½ cent.

Julius gaf er een kwartje voor en zei,  
" Claudius, leg jij er nou vijf vierduitstukken bij .  
Maar Claudius zei dat hin daar krap in zat,  
omdat zijn vrouw die voor de muntgasmaten nodig had.  
Waarop Julius zijn beurs weer tevoorschijn haalde  
en in vredesnaam dan her hele bouel maar betaalde.

En vandaer ging Julius in énen door,  
rechtstreekt naar het telegraafkantoor,  
Hij seinds daar " Senaat te Rome  
Bondgenootschap in orde gekomen  
Alles ging goed, geen oppositie,  
Civilus gelijmd, Veni Vidi Vici "

Daarna vetrok hij met zijn soldaten  
Per extra trein naar de Romeinse staten.  
Toen hij daar aan kwam hoorde hij dat he  
Het volk hem tot Consul gekozen had.  
En van dat eerbewijs en die victorie,  
werd julius haast half gek van glorie  
Hij deed precies wat hem beviel  
kocht een stoomjaht en een automobiel  
overreed honden, kippen wilde zwijnen  
en af en toe een stuk of wat Romeinen.  
En als zo'n overreden Romein zich kwam beklagen  
die werd eenvoudig opgehangen of doodgeslagen.

Maar Brutus, die reeds ik de eerste klas der H.B.S.  
een vriends van Caesar was, bleek , zoals ge in het drama kunt lezen  
Julius een beetje te mager te wezen,  
Julius had nu eenmaal het idee  
Magere mensen zijn steeds en tvree  
dus men drukte Brutus op het geweten,  
Dat hij elke dag een bord haverwortel moest eten.  
Dan werd hij dik, maar Brutus zei " Stik "  
Zeg maar tegen Caesar dat ij het vertik. "  
En woedend ging hij met andere mannen  
Tegen Julius samen spannen.  
Hij schreef ingezonder stukken in de Romeinse krant  
noemde hem een gevaal voor het land,  
dat hij de hele bñel terroriseerde  
en zelfs naar de betrekking van Keizer solliciteerde,  
Marcus Antonius ging, om het gevaar te bezweren.  
op het Forum voor het volk staan te oréren  
en hield een rede van een meter of zeven  
die niemand minder dan shakespeare voor hem had geschreven.  
t Hielp niet, tot zijn dood werd besloten  
en in de Senaat zou hij worden doodgeschoten.  
Teen Julius zich de volgende dag, naar de Senaat begaf,  
Stormden al die samenzweerdere op hem af.  
En terwijl Julius het gelaat bedekte, vol smart,  
Stak Brutus hem een revolver in zijn hart  
Hij zonk ineen en murmelde zacht,  
Brutus, lummel, dat had ik van jou nooit gedacht,  
De anderen staken hem totadt hij dood was, Dit was het einde van Caesar die  
groot was.

Wat twijfelt ge of hij ooit heeft betaan, dan moet U maar eens naar Italie gaan  
Als ge daar zijt aangekomen, ga dan naar hij Rijksmuseum in Rome,  
Daar hebben ze twee schedels van hem, achter glas.  
Eén als groot man, en één van toen hij nog een klaine jonger was.

Ontboezeming op de plee

Als je zo eens bent gezeten  
Om je zaakjes eens te doen  
en je hebt eens fijn gescheten,  
dan ben je weer fris, gelijk een hoen.

En dan je gat eens af te strijken,  
opdat het aan je hemd niet raak  
En dan die drol eens te bekijken,  
voorwaar, dat is een groot vermaak.

( Noot van de redactie : " Wat een boezem " )

S.V.P. alleen voordragen in een net gezelschap, zonder bronvermelding