

Julius Cesar

Dames en heren verzamel in uw memori,
al wat ge weet van de algemene histori.
Want het onderwerp waar deze voordracht aan is gewijd,
is Julius Cesar en zijn tijd.
Julius Cesar werd hoogstwaarschijnlijk geboren,
met twee ogen, een neus en twee oren,
maar daar ik hem nooit persoonlijk heb gekend,
is dit het enige wat mij bekend is van zijn signalement.

Toen de kleine Julius geboren werd zei zijn moeder niet veel,
maar ze bracht hem groot met fles en Molenaars kindermeel.
De kleine Julius groeide als kool
en toen hij zes jaar werd moest hij naar school.
Hij kwam elke dag met een gat in zijn buis,
of zoals men toen zei, zijn toga thuis.
Toen hij aldus op school zijn togi had versleten,
het meervoud van toga is togi moet u weten,
vroeg zijn moeder hem als verstandige vrouw
wat de kleine Julius in de maatschappij wel worden wou.
Julius antwoorde fier,
ik wil worden keizer of tramkoetsier.
Maar omdat er in die dagen
nog helemaal geen trams waren,
- die kwamen pas vele eeuwen later in orde -
zou hij in vredesnaam maar keizer worden.

Zo ging hij in dienst bij de Romeinse weerbaarheid
en werd door moed en beleid korporaal,
adjutant en tenslote generaal.
Zo werd hij er op uitgestuurd naar een plaats waar nu Tiel is,
Op zoek naar een zekere Claudius Civilis.
Een kleine jongen wees hem zijn woning,
Tielse straatweg 39a drie maal bellen.
Julius er heen en op het schellen,
keek Claudius uit het raam om te zien wie er was.
Vlug schoot hij in zijn geklede jas.
Hij riep "vrouw daar is een man uit Rome,
doe open en laat die man naar boven komen."
Toen Julius zich voor het operhoofd boog,
sprak hij "goeden morgen wat woont u hier hoog."
Claudius zij dat hij daar zat,
omdat hij zo'n last van hoogwater had.
Waarop Julius zei "je moet je voor mij maar niet generen,

maar als je er last van krijgt ga je dan maar gauw absenteren.”
Maar dat was natuurlijk een verkeerd apropos,
want Clausius bedoelde het helemaal niet zo.

Afijn na wat praten werd besloten,
Romeinen en Batavieren werden bondgenoten.
Het contract werd gemaakt en met een haneveer gepend
op een zegeltje van zeven en een halve cent.
Vandaar ging het in ene door,
rechtstreeks naar het telegraafkantor.
Daar seinde hij aan de senaat te Rome:
“bondgenootschap in orde gekomen -
Civilus gelijmd – geen oppositie –
alles in orde – Vini vidi vici.”
Vandaar vertrok hij met al zijn soldaten,
per extra trein naar de Romeinse staten,
waar hij hoorde dat het volk hem tot consul gekozen had.
Julius werd van al dat eerbewijs en glorie,
bijna half gek van victorie.
Hij deed precies wat hem beviel,
kocht een stoomjacht en een automobiel,
overreed kippen, honden, wilde zwijnen
en af en toe een stuk of wat Romeinen.
En als zo’n overreden Romein zich dan kwam beklagen,
werd hij eenvoudig opgehangen of doodgeslagen.

Brutus nu die reeds van de eerste klas der H.B.S.
Julius vriendje was zoals ge in ’t drama kunt lezen
bleek Julius toch een beetje te mager te wezen.
Julius had nu eenmaal het idee,
magere mensen zijn altijd ontevree.
Dus drukte men Brutus op het geweten,
elke dag een bord havermoutpap te eten.
Maar Brutus zei “stik,
zeg maar tegen Julius dat ik het vertik!”
En woedend ging hij met enkele andere mannen
tegen Julius samenspannen.
Marcus Antonius ging om het gevaar te bezweren,
op het forum voor het volk staan te oreren.
Hij hield een rede van een metertje of zeven,
die door niemand minder dan Shakespear voor hem was geschreven.
Het hielp niet tot zijn dood werd besloten,
de volgende dag zou hij in de senaat worden doodgeschoten.
stormden al die samenzweerdere op hem af
en terwijl hij zijn gelaat bedekte vol smart,
stak Brutus hem een reveolver in het hart.

Julius zonk in één en murmelde zacht,
Brutus lummel, dat had ik van jou nou nooit gedacht.
De anderen staken hem tot hij dood was,
dat was het einde van Julius Cesar die groot was.

En als je er nu ooit aan twijfeld of hij echt heeft bestaan,
dan moet je maar eens naar Italië gaan.
Als je daar bent aangekomen,
ga dan naar het rijksmuseum te Rome.
Daar hebben ze twee schedels van hem achter glas:
één van toen die een kleine jongen –
..... en één van toen die een volwassen man was.